

Den övernaturliga Bibelstudien

Intro: Syftet med den här studien är att visa på vilket övernaturligt sätt Bibeln har sammanställts, och att bevisa att boken har ett gudomligt ursprung. Om du vill undervisa innehållet för någon annan, undvik att gå in på frågeställningar exempelvis om lärosatser ("Doctrine") till att börja med. Man behöver inte svara på alla frågor innan man börjar. T.ex i **Matteusev. 21:23-27** kan vi läsa om hur fariséerna ville egentligen inte ha något svar på sin fråga. De var snarare ute efter att sätta dit Jesus. De som verkligen letar efter svar är annorlunda än de som letar efter ett skäl till att strunta i ditt vittnesmål. När man till sist blivit övertygad om att Bibeln verkligen är Guds Ord blir den slutliga utmaningen/inspirationen att fatta beslutet att läsa och lyda Guds plan i Bibeln för sitt eget liv. Alla meningar som börjar med **F** - innebär en fråga du kan ställa, efter frågorna kommer förslag på svar (i "jag"form) som visar på resonemanget

F - Tror du på en allsmäktig skapare av universum?

Om svaret är "nej" - vi skall titta på några fascinerande saker i Bibeln som människan inte kunde ha skrivit själv. De måste ha fått hjälp av någon övernaturlig makt.

Om svaret är "ja" **F**: Tror du då att denne skapare kunde skriva en bok och bevara dess budskap? Det är inte logiskt att tro på en allsmäktig varelse och ändå inte tro att han är kapabel att skriva och bevara en bok. Idén att vår skapare skulle skriva en bok för att hjälpa oss att förstå Honom är inte för långsökt.

F- Varifrån tror du att Bibeln har kommit?

- **2 Petrus 1:20-21** Denna vers beskriver vad jag nu tror på bibeln - att Gud använde människor att skriva ner Bibeln. Men, de människorna, eller profeter, skrev inte deras egna tankar. Gud använde sin Heliga Ande att inspirerar dem till att skriva ner Hans ord.

"Idag ska jag visa dig några skäl varför jag tror att Bibeln kommit från Gud, och hur du kan börja använda den här fantastiska boken i ditt eget liv.

Låt oss titta på några inspirerade profetior som ingen människa kunde ha skrivit utan övernaturlig hjälp:

- **Jesaja 52:13-53:7** Skrivet ca 700 f Kr. **F**- Hur ser den här personen ut? Vanställd/Ingen skönhet, majestät/ **F** - Hur reagerade människor på honom? Förkastad, avvisad. **F** - Varför led han? Tog våra synder och sorger/tog vårt straff. Detta skriftställe skrevs om Jesus 7 århundraden innan han ens var född!!

- **Psalms 22:1-8** Skrivet omkring 1000 f Kr

F - hur kände sig den här personen emotionellt? Övergiven av Gud, människor/ mask, föraktad/ de gjorde sig lustiga över hans relation med Gud.

Ps 22:14-19 **F** - Hur mårde han fysiskt? förtorkad/ alla mina leder har skilts åt - utsträckt som på en tortyrbänk/ hjärtat som vax - ont i hjärtat/ omgiven av fiender/ genomborrade, händer och fötter/ kan räkna alla sina ben - antingen var han flådd så att benen exponeras eller alla ben är obrutna/ delar mina kläder mellan sig, och kastar lott om min klädnad (se **Joh 19:23-24**). Sammanfatta nu muntligt vad som verkligen hände med Jesus på korset.

- **Sakarja 11:12-13** Skrivet 520 f Kr. Lagg märke till berättelsens förlopp och hur det avbryts av de 30 silverpengarna och man förstår inte riktigt meningen.

F - Vem var det som såldes för detta pris? Herren

F - Vad gjorde personen som fick betalningen med pengarna? Han kastade dem i "Herrens tempel" och på något sätt till "krukmakaren." (i Bibeln 2000 står det "smältaren"). Låt oss förflytta oss 550 år framåt i tiden - **MT. 27:3-10** **F** - Hur mycket fick Judas betalt för att förråda Jesus (Herren) och vad gjorde han med pengarna? 30 silverpenningar, som han kastade tillbaka in i templet när han fylldes av ånger **F** Vad gjorde fariséerna med dessa pengar? - Köpte "Krukmakaråkern" - så att dessa pengar till sist hamnade i krukmakarens händer. Lagg märke till hur oerhört specifika de här profetiorna är, och hur exakta de är.

F- Vem var det som uppfyllde alla dessa profetior? Fiender till Jesus - de som vill bevisa att Han INTE var Messias och Guds Son. De här profetiorna kunde inte Jesus tvinga i uppfyllelse själv! Bara Gud, och en Bibel inspirerad av en övernaturlig varelse kan vara så bra. Helt tydligt är det här inte en skrift och tankar skapade av människor.

Avslutande utmaning: Apostlagärn. 17:11 Bli som folket i Beroia: ivriga, själv-motiverade, studera dagligen, acceptera Bibeln Hemarbete - läs igenom Johannesevangeliet och skriv ner alla "Jag är..." påstående av Jesus.