

Falska läror och religioner

Syftet med den här bibelstudien är att visa att kristendomen inte bara är den bästa religionen utan också den enda sanna religionen. Det andra syftet är att visa att man ska bli kristen på Jesus sätt och inte efter människors traditioner.

I. Jesus identitet avgör om andra religioner är sanna

a. Johannesev. 14:6 Det mest kontroversiella påståendet av Jesus:

”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

i. F-Vad menar Jesus när Han säger att han är ”vägen”? Att Han är den enda vägen till Gud. Det är inte sant att det finns många olika ”stigar” genom vilket man kan ”bestiga berget” till Gud.

ii. F- Vad menar Jesus när Han säger att Han är ”sanningen”? Att det finns en sanning när det gäller Gud och den andliga verkligheten. Jesus undervisning om rättfärdighet, synd, kärlek, Hans beskrivning av Gud, himmel och helvete samt våra själar, allt detta är absolut sanning.

iii. F- Vad menar Jesus när Han säger att Han är ”livet”? Jesus är den enda som kan lära dig om hur man verkligen lever det här livet och den enda som kan ge dig evigt liv i himlen med Gud.

b. Jesus och andra religioner i världen: en populär myt idag är att alla världens olika religioner undervisar ungefär samma om saker – detta är falskt!

i. Judendom – Judarna tror på en gud och de väntar på Hans messias.

Markusev. 14:61-65: Jesus säger rent ut att Han är Messias och att Han är Gud själv. Det var/är så oacceptabelt för judar att de betraktar Hans påstående som hädelse, värdigt dödsstraffet.

ii. Buddhism – det finns inget ”jag”. Men ditt ”icke-jag” (an-atman) reinkarneras till ett

nytt liv som ärver påverkan via alla tankar, gärningar och ord (kharma) från det tidigare livet. Målet är att nå ”Nirvana”, det stället där alla begär släcks. Detta sker när du ger upp tanken på att ditt ”jag” existerar.

Johannesev. 3:3-5 Jesus benämner individer som att ”jag” och ”du” finns. Man blir född på nytt i det här livet, genom Guds kraft (född av Anden) och samarbete/lydnad i tro som uttrycks genom dopet (vatten).

iii. Hinduism tror på själen och att man reinkarneras gång på gång på gång – i evighet. Helvetet är en temporär bestraffning och himlen är en temporär belöning.

Hinduer kan tro på många olika gudar – Vishna, Krishna, Shiva, Rama, osv.

Johannesev. 5:25- När man dör förblir man i ett dött tillstånd, tills den yttersta dagen, då Jesus skall kalla alla människor till sig för att stå till svars för deras liv. Den dagen, när Jesus kallar oss, kommer alla att uppstå; antingen till dom - till evig död skild från Gud, eller till evigt liv tillsammans med Gud.

iv. Islam – Muslimer tror bara på en gud och den guden har ingen son. De tror att Jesus var en profet men att det är en hädelse att tro att Jesus är Gud samt Guds Son.

Johannesev. 5:19-24 Jesus säger gång på gång att Han är Guds Son, att Han gör vad Han har sett Gud, Fadern göra.

Jesus säger också att om människan inte ärar Honom som Guds Son så kommer inte de äras av Gud, Fadern.

II. Bibeln bestämmer hur man blir Kristen, inte människors traditioner

a. Barndop och Bibeln – Den vanligast förekommande religiösa upplevelsen människor har i Sverige är barndopet. Det finns inte ett enda exempel på barndop i hela Nya Testamentet.

i. Kolosserbrevet 2:11-12 F - Vad är det som gör dopet verksamt i att uppväcka oss från vårt döda andliga tillstånd? Vår tro på Guds kraft i dopet. F - Hur kan ett spädbarn ha tro på Guds kraft?

ii. Apostlagärn. 2:36-38 F - Vad skedde i människornas hjärtan/sinnen INNAN de kunde döpas? De kom till tro på Jesus som Herre och Messias, de blev träffade i hjärtat av att det var deras synder som hade korsfäst Jesus och de tog ett beslut att omvända sig – allt detta INNAN de fick döpa sig. Kan ett barn gå igenom alla dessa steg?

iii. F - Har ett spädbarn synd? Föds människan med synd?

Hesekiel. 18:20, NEJ! Dopet är för att få syndernas förlåtelse och den Heliga Anden. En bebis behöver inte syndernas förlåtelse, de har inte syndat än.

b. Att be om att Jesus ska komma in i ditt hjärta – den vanligaste undervisningen för hur man blir frälst i frikyrkorna. Denna lära är grundad på en feltolkning av Uppenbarelseboken. 3:20-21.

Läs verserna i sitt rätta sammanhang:

Uppenbarelseboken. 3:14-16 F - Vem talar Jesus till och vad var deras andliga tillstånd? Jesus talar till människor som redan hade blivit frälst /kristna, de var redan en kyrka. Men de hade blivit ljumma i sin tro, de hade tappat sitt hjärta för Jesus som deras första kärlek. Det var de kristna som hade ställt Jesus utanför deras hjärtan. Jesus ville komma tillbaka in i deras hjärtan, inte frälsa dem för första gången.

Avslutning: Johannesev. 4:23-24 Gud vill att de som tillber Honom gör så i "ande" – med det rätta hjärtat; helhjärtat samt att de gör så i "sanning" – så som det som står i Bibeln och inte efter människors sätt. Vill du vara en "sann gudstillbedjare"?

(Verser att lära utantill: Joh. 4:23-24, Joh. 14:6, Jer. 2:5 (MT. 24:11-12))