

## Jesu korsfästelse

**Intro:** Denna bibelstudie har ett dubbelt syfte: för det första att hjälpa dig förstå hur mycket Gud älskar dig - han var villig att låta sin ende son korsfästas så att du kunde få förlåtelse för dina synder. Det andra syftet är att du ska förstå hur allvarlig din synd är - att den kostade Jesus livet. Läs Matt 26- 27 som förberedelse för denna bibelstudie. (Planera att hålla studien på et lugnt och ostört ställe.)

### 1. Korsets plan

- a. **Apostlagärn. 2:22-24** Korsfästelsen var inte ett misstag. Gud planerade den före världens skapelse. (**Ef. 1:4**)
- b. **Romarbrevet 6:23** Kostnaden för våra synder är döden. Någon måste ge sitt liv för att betala för våra synder. Din synd och min synd var orsaken till att Jesus behövde korsfästas. **Apostlagärn. 2: 36**
- c. **Kolossierbrevet 1: 13-23** Guds plan var att låta Jesus korsfästelse betala för våra synder och göra det möjligt för oss att försonas med Gud. Gud gav sitt bästa, sitt dyrbaraste för vårt värsta. På grund av att Jesus led döden på korset kan vi få ett nytt liv och stå heliga, fläckfria och rena inför Gud på den sista dagen.

### 2. Korsets lidande

- a. Känslomässigt lidande - **Matteusev. 26: 36- 75**  
Jesus kände djup ångest och ångslan inför den stundande tortyren och avrättningen. Jesus kände sig helt ensam; ingen förstod honom, ingen stod vid hans sida när han som mest behövde det. Han fick stå ut med falska anklagelser, att bli spottad i ansiktet och att en av hans närmaste vänner förnekade honom.
- b. Fysiskt lidande - **Matteusev 26:27, 27: 26- 50**  
Läs den medicinska beskrivningen
- c. Det värsta lidandet - **Matteusev 27: 45 - 50**  
Jesus blev skild från Gud för första gången i hela hans eviga existens. Han ensam led straffet för våra synder. **2 Korintierbrevet 5:21**

### 3. Korsets kraft - Apostlagärn. 2: 36 - 47

- a. F: Vilken respons hade människorna när de hörde budskapet om Jesu korsfästelse och uppståndelse?
  - i. träffade i hjärtat, högg till i hjärtat
  - ii. iver och hängivenhet
  - iii. villiga att acceptera Jesus som Herre över sina liv
  - iv. omvände sig från sina synder
  - v. lät döpa sig för att få förlåtelse och den Helige Anden
  - vi. fyllda med glädje
  - vii. deltog troget i kyrkans gemenskap. De byggde nya och djupa relationer med andra kristna.
- b. De förstod sitt behov av förlåtelse, av Guds nåd och barmhärtighet. De förstod att Guds kärlek manifesterar sig i Jesu korsfästelse. Detta var drivkraften för dem; att bli kristna och förbli det även när de blev förföljda, ibland även dödade.

**Slutsats:** Ta tid att reflektera över hur mycket Gud älskar dig och vilket lidande Jesus var villig att gå igenom för dig. Är du villig att svara genom att acceptera honom som herre över ditt liv? Vad behöver du göra för att svara på Guds kärlek?

(Verser att lära sig utantill: 1 Kor. 1:18, Luk 23:24, Rom. 6:23)